

***Veenendaals Feestlied.**

In 't hartje van Neerland een centrum, waar handel
Bij heuvels en wei en nijverheid saam
Bij bossen en bouwland de plaats waar ze bloeien
Ligt in een vallei omgeven met faam

En viert men in Neerland Men stroomt dan tezamen
Een heugelijk feit En is niet te bang
Bij 't huis van Oranje Zijn vreugde te uiten
Ook 't Veen is verblijd Met vrolijk gezang

REFREIN:

**Veenendaal: dorp dat tot stad is gegroeid;
Stad, waar veel goeds van een dorp ook nog bloeit !
Alles wat Veenendaal, oud en jong biedt
Noodt uit tot het feest'lijk geluid van een lied**

-Hijzen van de Nederlandse driekleur door burgemeester Mr. A.W. Kolff-

***Een mooier dag dan deze**

Een mooier dag dan deze Wij wensen hem van harte
Is er haast nooit geweest een hele fijne dag;
De koning die is jarig dat hij die met ons allen
En daarom is het feest nog heel vaak vieren mag

REFREIN

**Hoezee, hoezee
zingt allen met ons mee
Hoezee, hoezee
zingt allen met ons mee**

REFREIN

***Heb je wel gehoord..... (wijs: Piet Hein)**

1)Heb je wel gehoord, vandaag is de dag 2)Willem Alexander en Maxima
We vlaggen vandaag met franje. Zij dienen ons land in vrede
De Koning en Koningin vieren feest Oranje verbindt de stad en het land
Een feestdag met veel oranje. En Veenendaal zingt met rede

REFREIN

**'t Is feest, 't is feest, een groot oranje-feest
En iedereen viert mee (2x)
Met onze Koning en Koningin.
Het is oranje, oranje, oranje-feeheeheeheest
Het is oranje, oranje-feest**

***Dank U voor deze nieuwe morgen**

1)Dank U voor deze nieuwe morgen, 2)Dank u voor alle goede vrienden
dank U voor deze nieuwe dag. Dank U God voor al wat leeft
Dank U, dat ik met al mijn zorgen dank U voor wat ik niet verdiende
bij U komen mag. Dat Gij mij vergeeft

3)Dank U, dat Gij hebt willen spreken, 4)Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U, Gij hoort een ieders taal, dank u dat ik nu weet daarvan
dank U, dat Gij het brood wilt breken dank U o God ik wil U danken
met ons allemaal. Dat ik danken kan

***60 duizend mensen(wijs:15 miljoen mensen)**

Dorp van 1000 meningen
Dorp van nuchterheid
Van 't Veen tot op 't zand
Van hard werken en van vlijt
Prachtig dorp in de Vallei
Zoveel mooier met de jaren
Fundament werd hier gelegd
Door wol en de sigaren
Trouw zijn aan het koningshuis
Het liefst zonder de franje
Maar als het feest is, is het feest
Het dorp kleurt dan oranje

Refrein

60 duizend mensen

**Op dat hele kleine stukje aarde
Die viere nu het koningsfeest
Oranje geeft ons waarde (2x)**

Het dorp dat lang geen dorp meer is
Maar zonder stadse streken
Het zoeken naar de openheid
Toch blijven we graag preken
Het dorp van kerken en moskee
Maar niemand is hier heilig
De grote vraag die altijd blijft
Staat je fiets hier nog wel veilig.
Het dorp waar niemand zich laat gaan
Behalve als we zingen
Bij voetbalclub of in het koor
De passie blijft niet binnen

Refrein 2x

***Veenendaal samen**

1)Dit dorp uit Veen ontstaan
t' klinkt door in onze naam
Genoemd naar 't Veen
Dat eens verdween
Dit dorp, het bindt ons saam
Dus iedereen, zing mee

Refrein

**Veenendaal, we zingen het samen
Dat we diep in ons hart beamen
In de vrede ons bekwamen
Samen te leven in ons mooie dorp
Waardevol, maar niet te koop(2x)**

2)Koningsdag brengt ons bij elkaar
Samen zingen we ieder jaar
Door te geven, samen te leven

Refrein

3)Koningsdag brengt ons bij elkaar
samen zingen we ieder jaar
Door te geven, samen te leven

Refrein

4)Zing het in je eigen taal
Leve Koningsdag
In Veenendaal

***Wilhelmus**

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitse bloed
Het Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in de dood
Een prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
De Koning van Hispanje
Heb ik altijd geeerd

-uitreiking prijzen fietsversierwedstrijd-

Mijn schild en de betrouwen
Zijt gij o God Mijn Heer
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar 't allen stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt

***Koningsdag in Veenendaal** (melodie:alle menschen werden Brüder - Beethoven)---een weglooptied !

Samen zingen, samen leven,
Koningsdag in Veenendaal
Samen viere en beleven
Koningsdag in Veenendaal

Deze dag verzet de zinnen
Zing het in je eigen taal
Laat het feest nu echt beginnen
Koningsdag in Veenendaal

Deze dag is ons gegeven
Vrijheid vier je met elkaar
Samen viere en beleven
Koningsdag in Veenendaal

Tussenspel

Op de markt en in de straten
bij de Grift, langs het kanaal
laat het feest nu maar beginnen
Koningsdag in Veenendaal